

Beste mensen,

Vanavond zouden we het groot huiskamer concert in Lewedorp hebben. Wat jammer dat het niet door kan gaan. We leven in een gekke verwarrende tijd.

Ik merk dat vooral dat oudere mensen het soms wel vergelijken met de oorlogstijd. Een soort onzichtbare oorlog tegen een virus.

En als je naar de beelden van de ziekenhuizen kijkt, zie je helaas dat het bittere ernst is.

Ook de impact naar het thuis zijn, een bedrijf dat niet meer loopt, de onzekerheid...

Zelf ben ik veel thuis. Mijn vrouw behoort tot de risicogroep en ik probeer zoveel mogelijk binnen te zijn en zo min mogelijk mensen te ontmoeten om haar niet te besmetten. Het onderwijs gaat door, gewoon, hier thuis vanachter mijn computer.

Van Els in Oeganda kreeg ik het nieuws dat er een soort lock down is. Geen scholen, kerken of andere opnbare ontmoetingen. Verkeer ligt stil, geen taxi's en markt meer. Mensen hebben dan geen inkomen. Spannende tijden. Ze hebben Amecet "gesloten", wat wil zeggen dat er nog 6 kinderen zijn, poort op slot en daar is het contact met de buitenwereld. Els heeft een pasje om nog wel heen en weer te rijden en voedsel te halen. Prijzen gaan omhoog, er is veel onzekerheid. Soms worden er "zondenbokken" gezocht, er waren al Chinese wegarbeiders aangevallen...

Ik hoop dat mensen blijven bidden voor dit werk en ook blijven geven, want het gaat wel door dus...

Ik heb als alternatief voor vanavond twee links.

De ene is de site van onze stichting, [www.defigurant.nl](http://www.defigurant.nl)

Daar is van alles te bekijken.

Als je daar bij home klikt, zie je daaronder o.a. de knop met video en filmpjes.

Als je daar kijkt staat er wat muziek van mij met beelden erbij.

Toch nog wat muziek van Theo...

Voor beelden van Oeganda, ga naar:

[w.youtube.com/watch?v=NUc88RmK\\_Ho&t=159s](https://www.youtube.com/watch?v=NUc88RmK_Ho&t=159s)

Dat is een filmpje op Youtube van onze reis ruim 2 jaar geleden. Al de dochters van Els waren nog in leven.

Je ziet ons bezoek, bij Els thuis, het reizen in Oeganda, een huisbezoek, een voetbalwedstrijd en de kleuterschool. Allerlei aspecten die met Amecet te maken hebben.

Als mensen dit willen zien kunnen ze de film op deze link vinden.

Ik hoop van harte dat we later in het jaar het concert in Lewedorp kunnen inhalen en live spelen...van aangezicht tot aangezicht!

Mensen, allemaal een warme groet vanuit Goes,

Blijf gezond, houd afstand en zoek tegelijkertijd elkaar op via andere wegen,

Vrede en alle goeds,

Theo van Teijlingen

Stichting de Figurant